

Achtergrondinformatie Portretten Breukelen

Foto 1, 2 en 5 zijn van Kees de Tippelaar, een bekend en bijzonder figuur uit Breukelen. Zijn echte naam is: Leonard Corneille Dudok de Wit. Kees werd op 3 oktober 1843 geboren in Amsterdam, in een hele rijke familie. Hij heette de Tippelaar omdat hij heel erg veel wandelde, dat noemden ze vroeger ook wel tippelen. Zijn opa had veel geld verdiend en wilde dat Kees ook ging werken. Maar Kees wilde helemaal niet werken. Niet omdat hij lui was, maar Kees was vaak ongelukkig. Behalve als hij wandelde. Dus daarom wandelde hij heel veel. Gelukkig maar dat hij zoveel geld had geërfd van zijn opa, anders had hij misschien toch moeten werken. Een paar tripjes van Kees: Hij liep in 9 dagen naar Parijs. Dan wandelde hij 13 uur per dag. Hij liep van Breukelen naar Oostenrijk in 26 dagen. Hij liep een groot stuk door Amerika. Hij liep door heel Indonesië.

		
<p>Foto 1: Op deze foto staat Kees met zijn familie. Kees staat helemaal rechts. De foto is genomen in 1869. Kees is op deze foto 26 jaar.</p>	<p>Foto 2: Als Kees niet aan het reizen was leefde hij ook bijzonder. Hij ging elke avond om 22.00 uur slapen en stond dan om 02.00 uur 's nachts op. Hij schreef midden in de nacht kaarten en brieven. Die bracht hij dan elke dag heel vroeg naar het postkantoor.</p>	<p>Foto 5: Hier is Kees 5 jaar oud.</p>



Foto 3: Op deze foto zie je Bets Scheepmaker. 1851 geboren in A'foort. Getrouwd met Nicolaas Heiligers en kreeg 10 kinderen. Zij was huishoudster van pastoor Woldberg. De foto is van ca. 1900. Woldberg was pastoor van de Parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming te Kockengen.



Foto 4: Dit is een foto van de Christelijke zangvereniging. De kinderen staan op de speelplaats van de Christelijke school in Kockengen. De foto is in 1921 genomen.