

Op zondag is de zee gesloten

Ga je mee? Nemen we een bruisbad in de zee.

Op zondag is de zee gesloten!

O, hoezo?

Gewoon, de deur op slot, om daarom dat.

Dán gaan we mooi

naar onze eigen tinteltintenzee.

Goed idee! Klimmen we als scheepslui in de takken

op onze heuvelrug in aquabosmarijn.

Oké. We graven holen, hutten, kikkervisjesputten.

Worden vrienden met de bijen en de wind.

Gaan kopje onder in de mollendrek.

Kruipen over wormengrond.

En dan tot slot nog wassen!

Wassen? Wij? Welnee!

We ruiken altijd fris en fleurig naar gezond.

Groothuis & Heylema, stadsdichters Zeist, 2019